

## Verksamhetsberättelse för Stefanushjälpen 2016

Året började med att Stefanushjälpen ordnade en årsfest för utsatta människor i Korskyrkans lokaler. Precis som 2015 blev det en lyckad tillställning som lockade runt 35 rumäner och ungefär 12 volontärer. Vi fick som vanligt det mesta av maten sponsrad, den här gången från livsmedelsbutiken Nélines. Ett antal volontärer bakade även till festen. Förutom det härliga i att få äta och skratta tillsammans bjöds det på musiknummer av Micael Grenholm och Johannes Widlund, flera romska gäster spelade och sjöng och Micael höll även en kort apell om julens budskap som översattes av en tolk till rumänska. Alla rumäner reste sig sedan upp och stämde in i den avslutande bönen. Barnen fick leka av sig med bland annat en fiskdamm som gjorde stor succé. Den överblivna maten delades ut till olika utsatta människor.

Ett inlägg av Johannes Widlund på Stefanushjälpens facebookside den 15 januari där det uppmanades att göra en insats för hemlösa mitt under den då rådande köldknäppen nådde nästan 12 000 människor och Stefanushjälpen fick hjälpa till att koordinera människor till var folk bodde och ge råd kring vad som behövdes. Många kilo ved och varma kläder delades ut och ingen EU-migrant strök med. Under den här kalla perioden var Stefanushjälpen delaktiga i att införskaffa ett militärtält som EU-migranter kunde sova i för att lättare hålla värmen med hjälp av kaminen. Det var dock mycket svårt att hitta en passande plats för tältet och det blev inte så använt som förhoppningen var.

En familj med två barn blev efter en incident på härbärgen vräkta. För att barnen inte skulle behöva sova utomhus arrangerades tillsammans med Korskyrkan ett tillfälligt härbärge i deras lokaler. Varje natt sov en eller två volontärer i kyrkan med familjen och tillhandahöll någon enkel bit mat och lekte med barnen. Det var ofta värdefulla stunder för volontärerna och föräldrarna var mycket tacksamma. Det var dock också en problematisk situation, skulle vi ta in fler? Vad skulle hända om det oplanerat kom jättemånga en kväll? Om det kom alkoholpåverkad? Utöver de frågorna blev det efterhand tydligt att det krävdes särskilda tillstånd från brandskyddsmyndigheten för att få ha boende en längre tid. Av dessa olika anledningar fick därmed kyrkan stänga efter ett par veckor.

I slutet av januari drog Stefanushjälpens volontärgrupp igång med förhoppningen om att bli en mötesplats för människor som vill göra en insats för Uppsalas mest utsatta. Under våren hölls möten ungefär varannan vecka, ofta med ganska få men nöjda deltagare. Bland annat besöktes natthärbärgen en kväll, och frågan om det är ligor som ligger bakom tiggeriet behandlades en annan.

27 januari medverkade Micael Grenholm i Sveriges radio P1 och debatterade med dåvarande nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson om huruvida det är bra att ge till människor som tigger eller inte. Medverkandet fick stor spridning.

Den 10 februari hölls årsmöte på Dragarbrunnsgatan 54 där en ny styrelse valdes bestående av Johannes Widlund som ordförande, Carl-Johan Berglund som kassör, Johannes Ridderstedt, Sarah Stenmark, Marie-Louise Sanner och Jenny Lindqvist som ledamöter. Emelie Bredmar och grundaren Micael Grenholm gick ur styrelsen och tackades av. Övriga händelser av vikt var att nya loggan godkändes och att Jenny beviljades en förskottspott på 3000:- i månaden som sedan betalades av genom bokförandet av utgifter för att hjälpa behovande.

Den 2 februari kritiserade Stefanushjälpen och många andra organisationer genom 'Nätverket för utsatta EU-medborgare' Martin Valfridssons rapport på debattplats i Aftonbladet. Micael och Johannes kritiserade även specifikt Valfridssons hållning i skolfrågan i en debattartikel i UNT den 3 februari.

Den 23 februari anordnades en kväll ute vid en parkering där många husvagnar samlats, de flesta hade Stefanushjälpen hjälpt till att köpa. Vi fick pizza sponsrat och delade en fin kväll där kontakter knöts och skratt delades.

Den 2 april gästade Johannes Svenska kyrkans satsning på unga vuxna 'Klubb Rut' och talade om Stefanushjälpens verksamhet. Dagen efter lanserades Stefanushjälpens nya hemsida som volontären

Robert Klintefelt har utvecklat. I början av april släpptes också Micael Grenholm (och Stefan Swärds) bok 'Jesus var också flykting' där ett helt kapitel dedikerades till EU-migranter och erfarenheter från Stefanushjälpen.

8 april är romernas internationella dag och det uppmärksammades genom en högtidskonsert i Helga Trefaldighetskyrkan. Anna-Karin Hammar tog initiativet, höll ett kortare tal inför kollekten som togs upp och bjöd in romska musiker som spelar runtom Uppsala för att få in pengar. De framförde fyra härliga sånger som uppskattades både av svenska och rumänska delar av publiken. Inbjuden var också talaren Domino Kai, sakkunnig i EU-parlamentet kring just romska frågor, att både tala och sjunga tillsammans med Trio Hjiłosko Drom - Trio Hjärtats Väg med Kipa och Katja Blomerus. Förutom de inslagen hade Johannes satt samman ett husband bestående av honom själv på piano och sång, Joakim Wiljelöf på saxofon, Andreas Möller på gitarr och långväga gästerna Elias Lind och Linnéa Smedman på sång. Insamlingen drog in över 5000:- och kvällen avslutades med gratis grillkorv utanför kyrkan.

Den här våren sköttes en stor del av vårt veckovisa humanitära arbete av volontären Jenny Lindqvist med familj. Mat och husvagnar köptes till behövande, kontakter förmedlades till organisationer, födelsedagar uppmärksammades för barn, hemresor ordnades vid akuta tillfällen och praktikplats ordnades på en bilverkstad. Under sommaren valde dock Jenny med familj att lämna Stefanushjälpen för att fokusera på annat. Universitetsrepresentanter hörde även av sig och tillsammans med Stefanushjälpen anordnades en kubbkväll med utbytesstudenter och EU-migranter, allt i ett led för att på djupet förstå det svenska samhället och dess olika komponenter.

I maj släppte Jimmie Åkesson och hans band 'Bedårande barn' sin egen version av Simon Ådahls låt 'Jag tänker be för Sverige'. Detta gjordes dock utan Simons kännedom och med fel motiv enligt Ådahl, varför han bestämde sig för att skicka rättighetspengarna till organisationer som Åkesson garanterat inte skulle stötta. I den första omgången av utbetalningar blev Stefanushjälpen mottagare. För att uppmärksamma den här situationen skrev Johannes ett öppet tackbrev till Åkesson (och Ådahl) där det tydligt påpekas att Åkesson varit på helt andra sidan av de flesta av Stefanushjälpens kärnfrågor och värderingar. Brevet och situationen blev enormt uppmärksammat över hela Sverige och Johannes blev intervjuad av bland annat GP och Nyheter24. Det ledde också till många nya besökare och stödjare på Facebook och Stefanushjälpens hemsida.

I slutet av augusti begav sig Johannes till Rumänien för att med egna ögon se situationen för utsatta i det rumänska samhället. Organisationen Hoppets Stjärna guidade runt till olika projekt som de bedriver i Bacau och Iasi med omnejd. Bland annat träffade Johannes Mirabella som under en period bodde i Johannes kollektiv när hon var höggravid. Fattigdomen ute på landsbygden i byn Valea Seaca var hjärtskärande, men det var samtidigt mycket glädjande att se den fina verksamhet som Hoppets Stjärna bedriver där.

Under sommaren var Stefanushjälpen en stor del i att en familj som varit här ända sedan grundandet av föreningen fick komma hem till Rumänien. Många olika aspekter av den här situationen gjorde det besvärligt och det krävdes många personer, nära samarbete med socialtjänsten i Uppsala och ett par försök innan de till slut kunde komma hem och få återförenas med barn de inte träffat på tre år.

I slutet av augusti började Socialdemokraterna, liksom många andra riksdagspartier, öppna för ett nationellt tiggeriförbud i någon form. Som svar på detta skrev Johannes en debattartikel som publicerades på DN.åsikt.se samt i papperstidningen den 26 augusti där han argumenterade för att ett förbud inte löser några problem utan snarare gör de utsatta än mer utsatta. Ett liknande budskap förmedlades i ETC Uppsala den 15 september.

Den 18 september talade Stefanushjälpenvolontären Sarah Stenmark på Lötenkyrkans unga vuxna-träff Luk 24 om att hjälpa utsatta med utgångspunkt i Stefanushjälpen. Samma vecka informerade volontären Maria Edlundh om Stefanushjälpens verksamhet på ung vuxen-träff i Korskyrkan.

Den 19 september var det dags för den officiella kickoffen och över 40 personer kom för att höra mer om Stefanushjälpens verksamhet, varav många sedan blev trogna volontärer. Inte minst har det

varit volontärer som gjort en insats med den veckovisa matutdelningen som skett mitt i veckan under hela året. Inför hösten blev också Maria Edlundh ansvarig för volontärgruppens träffar och Helena Rindborg kom med energi och idéer kring hur vi kan hjälpa de mest utsatta barnfamiljerna. Johannes, Helena, Maria och Sarah har även träffats de veckor då volontärgruppen inte sågs för arbetsmöten och planering. Denna grupp har vi kallat aktivistgruppen.

Den 6 oktober åkte Maria Edlundh och Johannes till Göteborg för att vara med på en konferens kring frågan om utsatta EU-medborgare i Sverige och fick mycket ny kunskap och goda kontakter med andra aktivister över landet.

Den 24 oktober anordnade Stefanushjälpen en kväll på temat 'Varför åker folk till Uppsala för att titta?' med utgångspunkt i Johannes resa till Rumänien. I Korskyrkans lokaler samlades runt 60 personer som lyssnade, ställde frågor och fikade tillsammans.

Den 19 november talade Maria om romernas situation, historiskt sett och idag, inför nyfikna styrelsegrupper från KRIK Sverige- och Norge. Den 30 november var Stefanushjälpen på debattplats igen då frågan om hur barn skulle behandlas kring härbärgen florerade i den lokalpolitiska diskussionen. Johannes drev linjen att barnen alltid ska prioriteras och skyddas.

Under året söktes även fyra bidrag. Svenska kyrkan beviljade en stiftskollekt, medan Uppsala kommun och MUCF inte bedömde våra ansökningar som bra nog. Mycket lärdomar kring bidragssökande har dragits och vi är övertygade om att det kan bli en större del av Stefanushjälpens intäkter framöver.

I samarbete med Korskyrkan Uppsala genomfördes den 11 december en mycket lyckad julkonsert. Över 300 i publiken och en kollekt på drygt 27 000:- som delades mellan Stefanushjälpen och Hoppets Stjärnas verksamhet i Rumänien var några anmärkningsvärda punkter från den kvällen. Stefanushjälpen stod för fiket efteråt och Johannes var kapellmästare under kvällen och höll ett kortare tal om sin Rumänienresa och vikten av att öppna sina hjärtan för de minsta i samhället.

När kylan började bli mer påtaglig började Stefanushjälpen, främst genom Helena Rindborg och Tilde Norman bistå behövande familjer med gasol för att värma upp husvagnar och laga mat. Även många andra typer av förnödenheter och hjälp förmedlades, främst genom besök på söndagseftermiddagar, men också genom att följa med till tandläkare och läkare för olika hälsorelaterade problem. Då det märktes att gasolen inte användes på ett ekonomiskt sätt bestämdes att en egeninsats på ungefär 20% av fullpris skulle tas ut som sedan ges tillbaka in i verksamheten. Generellt sett så blev arbetet under hösten mer decentraliserat och mindre fokuserat vid Johannes och Jenny, vilket ligger helt i linje med visionen om att bli en plattform för medmännisklighet i Uppsala.

Stipendieprogrammet som drogs igång 2015 visade sig vara svårt att driva i någon större skala och har nu beslutats ingå i ett bredare fokus på att betona vikten av utbildning.

Den 14 december höll Johannes en föreläsning på CEMUS hållbarhetsfestival i Blåsenhus i Uppsala på temat 'Hur skapar vi en hållbar utveckling för den romska minoriteten i Europa'.

Förutom dessa saker har Stefanushjälpen fått bistå många människor i att ge råd och tips och hänvisa vidare i relation till tiggande EU-migranter. Volontärer som inte ingår i kärnverksamheten har kunnat få ekonomisk hjälp i sina åtaganden gentemot EU-migranter och vi har kunnat sammankoppla engagerade människor med varandra och på så vis skapa synergieffekter i hur vi hjälper i vår stad.

Under året nästa exakt dubblades antalet människor som 'gillar' vår facebooksida, från prick 500 till 1009. Våra olika facebookinlägg har totalt genererat över 14 000 reaktioner i form av gillningar eller andra känsloknappar.

Under 2016 samlades det in 40 974:- mer än 2015, totalt 136 086:-. Hela 142 538:- gick till hjälp till behövande i våra olika verksamheter under året (alltså mer än 100 procent av våra insamlade medel) och vi hade vid årsskiftet 32 712:- i likvida medel. Målet är att ha runt 30 000:- som kan

användas vid akuta tillfällen såsom om en familj plötsligt hamnar på gatan eller behöver hjälp med en hemresa eller sjukvård.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Stefanushjälpen växer på de flesta mätbara sätt och börjar mer och mer bli den plattform för medmänsklighet som vi tror att Uppsala behöver.